

e.k.e. -esperantoklubo eindhoven

De Esperanto-Klubo Eindhoven (E.K.E.) is opgericht op 16-12-1964.

Op die dag besloten enkele Esperantisten uit Eindhoven een volkomen neutrale groep op te richten. Voor de 2de wereldoorlog was er een grote katholieke Esperanto-groep. Vlak na de oorlog floreerde enkele jaren de Philips' Esperanto Vereniging. Helaas ging het beide groepen daarna niet meer voor de wind. De nieuw opgericht groep groeide in zeer korte tijd uit tot plm. 60 leden van allerlei leeftijd en levensbeschouwing. Zij organiseerden in 1976 het Europese Esperanto Congres in het POC met 450 deelnemers uit 19 landen. Thans heeft de groep 40 leden in leeftijd variërend van 25 tot 75 jaar, waarvan de vrouwelijke leden in de meerderheid zijn.

Iedere 3de woensdag van de maand komt men bijeen in het Henriëtte Roelants - Centrum in Woensel, nadat men vele jaren in het POC bijeen was gekomen.

Op die bijeenkomsten wordt veel aandacht besteed aan de taalvaardigheid. Buitenlandse sprekers worden regelmatig uitgenodigd om over verschillende onderwerpen te komen spreken.

Vele leden corresponderen actief met vele landen op de meeste verschillende plekken in de wereld, ontvangen vaak buitenlandse gasten, bezoeken hun correspondenten. Veel van hen nemen vaak deel aan grote Wereldcongressen waar in de regel 2000 tot 6000 mensen aan deelnemen uit 60 á 70 landen, zoals b.v. in Rotterdam in 1988, waaraan 25 leden van de Eindhovense groep aan deelnamen. Voortdurend is er ook contact met Esperanto-verenigingen en ook individuele esperantisten in China en Afrika.

Het informatie-adres is Floraplein 23, tel.040-114162, waar men allerlei inlichtingen over cursussen kan krijgen. Altijd zijn er conversatie-groepen voor beginners en gevorderden op andere tijden dan de maandelijke bijeenkomsten.